

Spaarndammer Courant

opgericht 19 december 1987 Oplage 75
redactie-adres: 't Vaartje 15
2063 KC Spaarndam
tel.(023)381535

26 juni 1988, 23e editie

Koningin vertrokken

Koningin vertrokken? Koningin vertrokken? Beatrix? Nee, ze zat in een boom op het pleintje bij 't Vaartje. Goed, ik zal me wat duidelijker maken. Hier in de buurt vliegen de laatste tijd al wat meer bijen rond dan we gewend zijn. Misschien is het niet iedereen opgevallen, maar als je er op let merk je vanzelf dat het echt zo is. Die bijen komen uit de richting van het Visserseinde, al is dat niet te zien. Maar op nr. 49, dat is op de hoek naast de Kleine Sluis aan de kant van het Vaartje, huizen zo'n 20.000 bijen, en 1 koningin. Nou, die koningin is dus gevlucht. Ik weet niet of u een echte bijenkennner bent, maar als de koningin vlucht dan gaat een deel van het bijenvolk daar achteraan. Dus laten we zeggen: tienduizend bijen hun korf uit. Kortom wat de koningin doet doen die 10.000 andere bijen ook. Dus als de koningin in een boom

gaat zitten, wat doet de rest dan? Zodoende werd er een imker bijgehaald, die er naar eigen zeggen niet de makkelijkste taak aan had. Na wat beschermende kleding aangetrokken te hebben kon de imker dus aan het werk. Hij schoof met een soort bakje of schep de bijen van de stam af, die zich dan als het ware als tamme klontjes in de korf lieten vallen die hij er onder hield. Soms vielen er wat 'klontjes' naast, maar als de koningin eenmaal in de korf zat dan kon iedereen naar huis en was het werk geklaard. Toen dat dus ook zo bleek te zijn verdwenen alle bijen langzamerhand in hun korf.

Nieuwe deuren in Kolk

Sinds afgelopen Dinsdag zijn er mensen bezig om nieuwe sluisdeuren in de Kolk te installeren. Er ligt een boot met een kraan die het nodige til- en hijswerk verricht. Voor Dinsdag was de balk al open om de boot met kraan in de Kolk te krijgen.

BORIS



~~THE~~ END

Halve finales

De eerste halve finale (Nederland -W. Duitsland) was natuurlijk erg spannend. Wat een gebeurtenis. Sinds 1956 hadden de Nederlanders niet meer van Duitsland gewonnen. En eindelijk na 14 jaar, Nederland wint van Duitsland met 1-0. Logisch dat de blijdschap van de Nederlandse supporters groter was dan ooit. De andere halve finale, Rusland - Italië, was niet zo spannend als Duitsland tegen Nederland. Italië, waar iedereen zo'n vertrouwen in had, zou wel bijna zeker van Rusland winnen en tegenover Nederland komen te staan. De Italianen kwamen al eerder in aanraking met Joegoslavië, die wedstrijd wonnen ze met 2 tegen 0. Misschien pech, misschien waren ze moe, maar de Italianen verloren van Rusland met 2-0.

Waarom speelt Silooy niet meer mee?

Waarom speelt Silooy niet mee? Goede vraag. Wel, hij speelt niet mee omdat hij een oogkas heeft gebroken. Hij zal wel weer mee kunnen spelen maar is nu toch al 2 a 3 maanden niet meer in actie geweest. De oorzaak van dit geval is dat hij een elleboog in zijn oog kreeg van een

tegenstander. Het is natuurlijk erg jammer voor hem (hij zal er zelf ook wel van balen) dat hij nu niet mee kan spelen met deze toch erg boeiende EK. Extra veel pech (alleen voor hem) omdat Nederland ook nog in de finale zit. Volgende keer beter, Silooy! En dan maar hopen de we weer in de finale komen.

Reacties van spelers voor en na het EK:

Aron Winter zei dat we met 1-0 of 2-1 van de Russen zouden winnen (mis dus!). Beckenbauer (bondscoach van Duitsland) vond dat we onverdiend gewonnen hebben, de strafschoep die wij namen had er niet moeten zijn, van hun strafshop heeft hij de oorzaak niet kunnen zien. Bovendien speelde Nederland te hard, aldus Beckenbauer.

Alsnog kaartjes te kort !

Ik verwacht dat u wel heeft kunnen opvangen dat er na het verlies van Italië tegen Rusland er een groot aantal kaartjes vrijgekomen zijn? Die waren gisteren dus allang weg. De mensen die daar waren vroegen ook voortdurend waar de zwarte handel zit. Als je een kaartje zou kunnen krijgen kost het je 700 D.M.

Exclusief:

Kam- pioen



Hup, Holland hup, laat de leeuw niet in z'n hem.... Eh, het begon allemaal in het voordeel van Rusland zoals u gewoon heeft moeten zien. In de rust werd dan ook verklaard dat Rusland 35 minuten aan de bal was geweest. Hieruit blijkt de kracht van de Russen die al een overwinning op ons behaalden in dit toernooi. Nadat Nederland wel een paar keer gevaarlijk uitgebroken is, maar toch grotendeels onder druk bleef, was daar dan onze held Gullit en die scoort met een prachtige kopbal 1-0. In de kroegen was het toen niet meer uit te houden: de champagneflessen gingen open (en leeg), bij ons op de Kolk gingen stoelen het water in en een algemeen gejuich brak los. Bij de rust kon het voor mij eigenlijk al niet meer stuk. Na een lange rust kwamen er weer

spelers op het veld van het Olympiastadion in Munchen. De komende 45 minuten zullen beslissen over wie de 48 cm hoge beker na de wedstrijd omhoog zal houden. Als de wedstrijd even bezig is breekt daar Van Tiggelen uit die de bal doorgeeft aan Arnold Muhren, die geeft een breedtepass aan Van Basten. "Wat jammer", riep ik al op voorhand toen ik zag hoe onmogelijk die hoek was. Maar Van Basten neemt de bal in een keer op zijn slof en knalt hem over Dassajew heen! Dat dacht ik niet toen ik zag dat de scheidsrechter ipv een corner een penalty gaf, volkomen onnodig veroorzaakt door Van Breukelen. Dat dacht ik weer wel toen Van Breukelen de bal stopte! Eindstand 2-0 voor Oranje!
