

Spaarndammer Courant

opgericht 19 december 1987 Oplage 75
redactie-adres: 't Vaartje 15
2063 KC Spaarndam
tel.(023)381535

19 juni 1988, 22e editie

Supergoedkoop!

Na een tijdje rekenen zijn we er dan toch achter wat wij per krant verdienen die we aan u uitdelen of soms verkopen. In nummer 4 stelden we een prijs van f 0,25 per nummer; nu kunt u die nummers zo lang de voorraad strekt gratis op het redactieadres afhalen. Maar goed, de prijs was dus f 0,25. Degene die in de wijk woont ('t Vaartje, Nieuwe Rijkweg en Havenplein) krijgen onze krant voor minder dan een cent boven het 1/10 deel van dat ene kwartje. Eigenlijk beta-



len zij dat niet, maar dat verdienen wij dus wel per krantje. Om precies te zijn is dat bedrag (wat eigenlijk geen bedrag meer te noemen is) f 0,0340909091. Drie en een halve cent dus. Supergoedkoop !

Altijd te laat

Misschien vindt u het raar dat wij geen bericht geven van zaken als... Als de zaak Heijn bijvoorbeeld. We zouden er best een artikelje aan kunnen wijden nadat deze in de openbaarheid kwam, en we zouden dat ook best kunnen doen, maar hier komt het grote nadeel: het is dan allang geen nieuws meer! Ten eerste was het voortdurend in praatprogramma's, het nieuws en ook op de



radio. Daarbij zijn de dagbladen toch al eerder dus, ik had het al gezegd , het is echt geen nieuws meer te noemen. Bovendien, als u denkt dat wij met onze blocnote een tijd voor het politiebureau gaan zitten wachten tot we met een klein nieuwtje weggestuurd worden dan zit u er goed naast. Zo, weer een misverstand de wereld uit (als dat er al was).

SLOEPIE



SPORT-PAGINA

3 keer raak voor van Basten!

Woensdag om 17.15 begon de wedstrijd. De wedstrijd tussen Engeland en Nederland (oftewel Oranje). Iedereen hoopte dat het zo'n spannende en mooie wedstrijd zou worden. En dat viel niet tegen. De wedstrijd begon zoals de meeste EK-wedstrijden wat strak en zenuwachtig, maar dat was gauw over. In een oogwenk was de levensgevaarlijke Gary Lineker van Breukelen gepasseerd en schoot op de paal. Wat een pech! Gedurende de hele wedstrijd zat het de Engelsen trouwens verschrikkelijk tegen, want even later nam Engeland een vrije trap, vlak voor het strafschop gebied met muur, loste een prachtig indraaiend schot en schiet alweer op die paal. Nou, ik wens die Engelsen een gelukkig Europees kampioenschap paalraken toe, maar daar bereik je natuurlijk niet veel mee. Maar toen, aan de andere kant van het veld, het fantstisch dood-leggen van de bal door Marco van Basten. Nou, ja, je kent het wel: tikkie hier, tikkie daar maar toch nog snel genoeg voor die van Basten, draait zich om schiet en goal! Werkelijk een wereldgoal. Na deze score vlak voor de rust kwam de stand op 1-0. Na de rust kwamen de spelers het veld weer op en vervolgden de wedstrijd.

SPORT-PAGINA

Na een tijdje gespeeld te hebben komt die gevaarlijke Lineker aanzetten met een beauty van een een-tweetje passeert van Breukelen voor de derde keer en daar gaat onze voorsprong! Maar Nederland liet het er niet bij zitten. Een aanval met Woutersen die de bal slecht aangespeeld kreeg op de lijn van het strafschopgebied, rommelt die bal door naar Gullit, die hem met een mooi hakkie doortikte naar van Basten. Van Basten weet zich zo vrij te spelen dat hij de keeper op het verkeerde been zet en pegelt die bal langs de keeper over de doellijn. 2-1. Even later kwam er een spits bij: Kieft. Een hoekschop voor Oranje, die Kieft (nog maar net spelende) doorkopt in Gullits richting, maar die kon er net niet bij. Ja hoor, daar is 'ie weer, onze van Basten met een soort halve omhaal en hij... 3-1! Ongelovelijk! In een soort nabeschouwing die na de wedstrijd gegeven werd, bleek dat de Engelse coach het tweede doelpunt van van Basten een echt Engels competitie-doelpunt vond. Hij beschreef het als volgt: hoekschop, bal niet wegspelen, goal. Zo simpel ligt dat.

Andere opstelling Nederland?

Er waren 2 veranderingen in het spel van Nederland. 1: Erwin Koeman. 2: van Basten.

De Ieren zijn sterk

De Ieren spelen buitengewoon voor Ierland, eerst winnen ze van Engeland, met 1-0, nu weer gelijk (1-1) tegen de Sowjet-Unie. De sterke keeper van Rusland miste een omhaal waarbij het 1-0 werd, maar vlak voor het einde zat het dan

ook eens mee voor de Sowjets en ze scoorden, de Ieren blij met hun gelijk spel, de Russen waren minder tevreden. De Sowjet-Unie ging er toch heel anders in dan tegen Nederland. Ze durfden meer, hadden schijnbaar meer zelfvertrouwen. Maar toch, net als ze in de WK van België verloren, spelen ze nu gelijk tegen Ierland.

POPOPOPOPO

Als je het je nog kan herinneren: vorige week waren we op de toer van de teksten. Als je een heel goed geheugen hebt, dan herinner je je ook nog dat we bezig waren met 'Love is Stronger than Pride' van Sade en dat we eindigden met de zinnen:

There may even

Be snow

Weet je het weer? Ja?

Nou, dan gaan we nu maar weer door met het laatste couplet van dat liedje:

I still really really love you

Love is stronger than pride

I still really really love you

Love is stronger

POPOPOPOPO

I still really love you
Love is stronger than pride

Weet je wat? We gooien d'r gewoon nog een liedje tegen aan. Hier zijn 'The Living Daylights' van A-Ha:

Hey, driver, where we going
I swear my nerves are showing

Set my hopes up way to high

The living's in the way we die

Comes the morning and the headlights fade in rain

of hundred, thousand people
I'm the one they frame

I've ben waiting long for one of us to say

Het vervolg van 'The Living Daylights' lees je volgende week.