

SPAARNDAMSE TEKENFILM

De beroemde tekenfilm maatschaapij Walt Disney die genoemd is naar de man die opgericht heeft, heeft een tekenfilm gemaakt over ons dorpje. Het bekende verhaal dat vooral in Amerika heel bekend is: Hansje Brinker. Dit verhaal werd gemaakt als een soort oude Nederlandse gewoonte. De klompen vergaten ze daarbij niet. Hansje Brinker was Pluto het bekende hondje en het vriendje van Miky mouse.

HULDIGING YVONNE: EEN GROOT SUCCES

Woensdag, 2 Maart half drie in de middag, 60000 man heeft zich verzameld op de Grote Markt in Haarlem. Er is een hels kabaal losgebarsten, veroorzaakt door juichende mensen die spandoeken met teksten zoals: JUICH, ZEG MAAR NEE DAN KRIJG JE ER DRIE EN GOUD HÉ zoals ook op ~~de~~ opgestuurde ijsmuts stond. Vijf over half drie, Yvonne is ook aanwezig samen met het publiek. Welkom, hartelijk welkom, zo begon burgemeester Schmitz van Haarlem haar toespraak tot Yvonne, waarin zij Yvonne een beloning zou overhandigen. Niet zo maar een beloning, nee, eentje waarvan er in Haarlem totaal nog maar 25 van zijn uitgereikt. Het is de hoogste onderscheiding die Haarlem kent. Het is de Haarlemse erepenning. Zo (ongeveer zo dus) kreeg zij ook nog een paar kado's van het toelisterende, en kijkende, publiek. Maar er was er nóg een bij die overhandigd werd. Dit keer echter niet door de gemeente maar door de provincie, mit naam van hun dus. Het waren 3 toch wel redelijk grote kado's, verpakt in paars kadopapier. 3, opdat meneer en mevrouw van Gennip ook meedeelden in het genot wat zij zouden hebben met deze kado's. Drink-genot wel te verstaan, de bekers werden bij wijze van grapje meteen in gebruik genomen. Daarna, want het hield niet op, de stroom kado's en beloningen die zij in ontvangst nam. Maar goed, daarna reikte burgemeester Schmitz voor de tweede keer iets uit aan onze Haarlemse schaatskeizerin, maar nu niet uit naam van de provincie, zoals haar voorganger, maar uit naam van de gemeente. Zij schonk haar een olieverf-tekening van Jan van Diemen. Het stelde een schaatser voor in de buurt van Haarlem. Daarna (een woord dat je blijft herhalen) verschenen de Sikma's op het podium, zij hadden, evenals het eerste geschenk van burgemeester Schmitz, iets heel bijzonders.

Een handgemaakt meesterwerk, zo zou ik dat noemen. Het zag er echt fantastisch uit. Een halskettinkje, daaraan hing een schaatser in een olympische ring, samen met 3 diamantjes. Die moesten de 3 gouden medailles voorstellen, die 'woman of the games' zoals de engelsen haar zijn gaan noemen voor de neus van de Oost-Duitse toppers Kania en Ehrig wegsleepte. Dit sieraad was al klaar toen Yvonne haar eerste medaille binnen had, maar met 1 diamantje. Het is dus twee keer veranderd, en de heer Silma heeft hiervoor ook zeer diep in buidel moeten tasten, maar hij heeft het er voor over gehad en Yvonne was er ook zeer mee **verglad**. Ze kreeg óók nog een poster met daarop de tekst: Yvonne, we zijn trots op je!

STRIPAGINA-STRIPAGINA-STRIPAGINA-STRIPAGINA-STRIPAGINA-STR

Fam. NIETSNUT



Afgelopen
UIT.

SLungel klungel



SPORTPAGINA
PSV WINT WEER!!!

PSV won afgelopen zondag tegen Volendam, dat 3 keer wonnen ze makkelijk. In de eerste helft vielen er 3 goals, allemaal voor PSV. De opening begon snel. Lerby scoorde een heel mooi goal. Het tweede goal werd ook gescoord door Sören Lerby. Uit een penalty scoorde Koeman zoals gewoonlijk heel hard. De keeper dook ook de verkeerde kant uit. In de eerste helft bleef het 3-0. Kieft mocht dan eindelijk weer eens scooren voor PSV hij kreeg een mooie voorzet van Wijnstekers. Hij scoorde daarna weer en kwam weer terug met een schot. Maar eerst scoorde Scheur een mooie kopbal kwam in de hoek. Toen profiteerde Kieft van een verkeerde voorzet van Volendam. Kieft mocht zijn 3^e goal scooren de uiteindelijke eindstand bleef 6-1 voor PSV. Woensdag moet PSV klaar staan om tegen Bordeaux te spelen. Deze verloor een punt tegen Paris G.A. De eindstand bleef 0-0. Bordeaux had toch veel kansen maar het zat hen gewoon niet mee.

MILAN WINT ZONDER RUUD

AC Milan moest het ook deze wedstrijd doen zonder de geschiedste Ruud Gullit. Ze wonnen wel, dit keer was het geen geluk. Wirdus scoorde voor Milan 1-0. Maar uit een penalty werd het 1-1. De penalty werd trouwens genomen door Bonomy en ook deze was in een hoek. Madopi mocht dan het winnende goal voor Milan scoren, een mooie kopbal vond de paal en toen vond het de lijn.



TOP-SCOORDERS

1. Koeman 18



2. Kieft 17



3. Bosman 16



